

LIEDBLAD

Lied 126: Dankdag (op de wijs van psalm 136)

Het is dankdag; God was goed!
Gaf zoveel, ja overvloed.
't Goede koren voor ons brood;
's Heeren zorg voor ons was groot.

Het is dankdag; elke keer
was U bij ons in 't verkeer.
Op de weg van school naar huis
bracht U ons weer veilig thuis.

Het is dankdag: en ik denk
aan het allergrootst geschenk.
U gaf nog genadetijd.
Geef ons ware dankbaarheid.

Psalm 34

4. Des HEEREN engel schaart
Een onverwinb're hemelwacht,
Rondom hem, die Gods wil betracht;
Dus is hij wèl bewaard.
Komt, smaakt nu en beschouwt
De goedheid van d' Alzegenaar.
Welzalig hij, die, in gevaar,
Alleen op Hem vertrouwt.

O Vader, die de Landman zijt

O Vader, die de Landman zijt
die zelf uw wijngaard toebereidt,
doe in uw hof de vruchten groeien.
Maak wilde ranken klein en kort,
neem weg wat dood is en verdord
kom om wat vrucht draagt te besnoeien.
O Vader, kom, betreed uw hof
opdat wij bloeien tot uw lof.

