

# LIEDBLAD

## Psalm 100

1. Juich, aarde, juicht alom den HEER;  
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;  
Komt, nadert voor Zijn aangezicht;  
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

2. De HEER is God; erkent, dat Hij  
Ons heeft gemaakt (en geenszins wij)  
Tot schapen, die Hij voedt en weidt;  
Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

3. Gaat tot Zijn poorten in met lof,  
Met lofzang in Zijn heilig hof;  
Looft Hem aldaar met hart en stem;  
Prijst Zijnen naam, verheerlijkt Hem.

## Groot is Uw trouw, o Heer'

Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader,  
er is geen schaduw van omkeer bij U.  
Ben ik ontrouw, Gij blijft altijd dezelfde,  
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

### Refrein

*Groot is Uw trouw, o Heer, groot is Uw trouw, o Heer,  
iedere morgen aan mij weer betoond.  
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven,  
groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.*

Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,  
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:  
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst.  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

### Refrein

Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar,  
zon, maan en sterren in hemelse baan.  
Tonen zo duidelijk Uw Godd'lijke wijsheid,  
Uw grote trouw die zal blijven bestaan.

### Refrein

