

LIEDBLAD

Psalm 23

1. De God des heils wil mij ten Herder wezen;
 'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.
 Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,
 Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden.
 Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden
 In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden.

2. Ik vrees niet, neen, schoon ik door duistre dalen;
 In doodsgevaar, bekommerd om moest dwalen,
 Gij blijft mij bij in alle tegenspoeden;
 Uw stok en staf zal mij altoos behoeden.
 Gij troost mijn ziel, en richt, in mededogen,
 De tafel aan, voor mijner haat'ren ogen.

3. Gij zalft mijn hoofd; Gij doet mijn blijdschap groeien,
 En van Uw heil mijn beker overvloeien.
 Het zalig goed, mij door Uw gunst gegeven,
 Verlaat mij niet, maar volgt mij al mijn leven;
 Zodat ik in het heilig huis des HEEREN,
 Een lange reeks van dagen, blijf verkeren.

Mijn Herder is de Heere God

Mijn herder is de Heere God
 in Hem is al mijn lust
 in groene weiden voert Hij mij
 aan wateren der rust

De Heer' verkwikt mijn matte ziel
 Hij doet mijn voeten gaan
 in 't spoor van Zijn gerechtigheid
 terwille van Zijn Naam

En ga 'k door 't diepe doodsravijn
 geen vrees verbijstert mij
 Uw stok en staf zijn mij tot troost
 Gijzelf zijt mij nabij

Genade en goedheid volgen mij
 mijn ganse levensdag
 totdat ik eens in 's Heeren huis
 voor eeuwig wonen mag

