

DANKEN ALS HET TEGENZIT

Lezen: Habakuk 3: 17-19

Zou jij dankbaar kunnen zijn als alles tegenzit?
Habakuk wel. Echt? Hoe dan?

Habakuk ziet heus wel dat de wijnstok geen vrucht draagt en dat de opbrengst laag is. Weet je wat hij zegt? "Ook al draagt de wijnstok geen vrucht, toch zal ik mij verheugen in de Heere." Habakuk bedoelt: als alles tegenzit, zal ik toch blij zijn in de Heere. Dat is moeilijk! Maar Habakuk kan het. Echt? Hij verwacht niets van zichzelf, hij is een zondig mens en niet moedig, maar zwak. Habakuk kijkt ook niet naar de omstandigheden maar naar de Heere. En dan is Habakuk ondanks alles toch dankbaar. Als alles hier op aarde tegenzit, blijf dan denken aan Wie God is Wie Hij ook voor jou wil zijn. Neem de toevlucht tot Hem Die je kan en wil leren om in tegenspoed geduldig en ook dankbaar te zijn!

Vraag

Waarom kon Habakuk verheugd zijn, zelfs toen de wijnstok geen vrucht droeg?

Zingen

Psalm 34:2 en Leer mij Uw weg, o Heer'.

Danken

Voor Wie de Heere is. Vraag om kracht en wijsheid om op Hem te vertrouwen, ook als het in ons leven heel anders gaan dan we hadden gehoopt. Probeer de Heere te danken voor de goede dingen die je ondanks tegenslagen toch hebt.



MAAK VERSIERDE STENEN

Doen

Maak versierde stenen.

Materiaal: gladde steen, verf of stiften, kwasten, waterdichte lijm, schort of oude kleding.

Instructie

- Verzamel een paar gladde stenen van verschillende grootte en vormen. Zorg ervoor dat ze groot genoeg zijn om beschilderd te worden.
- Leg de benodigde materialen klaar op een tafel.
- Verf woorden op de stenen die gaan over Wie de Heere is, zodat je daaraan vast kunt houden als je het moeilijk hebt.
- Laat de steen drogen en bewaar de steen op een speciale plaats.
- Kijk af en toe naar de steen en denk eraan, hoe goed de Heere voor jou is.

