

DAADKRACHT

ONDERNEMEN DOORGEVEN



Uitgezoomd
**VEILIGE HAVENS
VOOR KINDEREN**

Ingezoomd
**HOOP OP BETER LEVEN
IN HOOFDSTAD**

Betrokkenheid
**'OMKIJKEN NAAR ELKAAR
ZIT IN ONZE AARD'**

04

Ingezoomd
**HOOP OP BETER LEVEN
IN HOOFDSTAD**

06

Uitgezoomd
'VEILIGE HAVENS VOOR KINDEREN'

12

Betrokkenheid
**'OMKIJKEN NAAR ELKAAR
ZIT IN ONZE AARD'**



10 RegioOndernemer
Johan Donkersteeg:
'Doel bijstellen is
niet erg, maar we
willen weten wat
er gebeurt'

15 Woord in praktijk
met Maria Victoria
Gabo van
Bahay Silungan



Arjen Bulk
Sr. Accountmanager
Bedrijven, Vermogensfondsen
en Investeerdere
06 30 45 31 60
a.bulk@woordendaad.nl

VAN BINNEN EN BUITEN

Na de zomervakantie is het 'normale leven' weer gestart. Ik ben al een paar weken terug op het werk. Onze kinderen hebben de eerste schooldag gehad. Heel gewoon. Hoewel... Als ik bijvoorbeeld in Tsjaad was geboren, had mijn leven er heel anders uitgezien. In gedachten reis ik terug naar N'Djamena. Daar zag ik kinderen die op straat leefden. Voor hen geen school en zeker geen zomervakantie. In het opvanghuis van partnerorganisatie FDB hoorde ik de verhalen van jonge kinderen die moesten werken. Onvoorstelbaar.

In de EU worden grondrechten van burgers beschermt door het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Onder andere het verbod op slavernij en dwangarbeid wordt hierin benoemt. Fijn dat we in Europa dergelijke regelgeving hebben, maar of het de moderne slavernij helemaal buiten de grenzen houdt is nog maar de vraag.

Buiten Europa, en ook zeker in de landen waar Woord en Daad werkt, komen we verschillende vormen van slavernij tegen. Armoede kan hier één van de oorzaken van zijn. Want zolang er armoede is, zullen er mensen en kinderen zijn die geen keuze hebben. Anderen, die wel keuze hebben, proberen hiervan te profiteren. Het is belangrijk om deze systemen te veranderen. Van binnenuit, van buitenaf en in elk onderdeel van de keten.

Wij richten ons met name op kinderen, zodat zij de kans krijgen op een leven zonder geweld, dwang en uitbuiting in welke vorm dan ook. In deze editie van Daadkracht nemen wij u mee in deze thematiek. Een heftig onderwerp dat absoluut uw en onze aandacht verdient. Zodat kinderen weer vrij zijn om kind te zijn!

HOOP OP BETER LEVEN IN HOOFDSTAD

Straatkinderen in N'djamena

Eve (11) belandde op straat in N'djamena. Haar oudere zus nam haar mee naar de grote stad. Hopend op een beter leven. Ook Marcelius (11) brengt veel tijd op straat door. Het lukt zijn moeder niet om de eindjes aan elkaar te knopen. De twee kinderen vinden uiteindelijk een veilige plek in het opvanghuis van partnerorganisatie Fondation Dieu Benit (FDB).



Eve (11)



Marcelius (11)

Het is een gemeenschap op zich, het gezin waar Eve (11) in opgroeit. Haar vader heeft drie vrouwen en maar liefst 31 kinderen, waarvan Eve de 25e is. Polygamie komt in bepaalde bevolkingsgroepen in Tsjaad vaker voor. Als Eve's vader en moeder kort na elkaar overlijden, is ze net als haar broertjes en zusjes aangewezen op de zorg van de andere familieleden. Die behandelen de de kinderen niet goed.

ONVERVULD

Na een moeilijke periode wordt Eve door haar oudere zus meegenomen naar Ndjamen. Hun hoop op een beter leven blijft in de hoofdstad onvervuld. Ze kunnen nauwelijks aan eten komen en gaan niet naar school. Gelukkig geven buurtbewoners hen af en toe eten, waardoor ze ternaauwer-nood in leven blijven.

De omstandigheden waar Eve in belandt zijn helaas geen uitzondering. Veel kwetsbare kinderen in Tsjaad komen op straat terecht en zijn op

☪

'Hun hoop op een beter leven blijft in de hoofdstad onvervuld'

zichzelf aangewezen. Voor deze kinderen wil partnerorganisatie FDB een veilig toevluchtsoord bieden.

GENOEG TE ETEN

Ook over Eve heeft FDB zich ontfermd. In het opvanghuis is ze opgebloeid. Ze krijgt dagelijks drie maaltijden, gedijt goed tussen de

andere kinderen en op school haalt ze bovengemiddelde resultaten. Ze heeft het naar haar zin in de klas en droomt ervan om later zelf juf te worden.

Net als Eve komt Marcelius (11) in het opvanghuis tot rust. 'Mijn vader liet mijn moeder in de steek voor een andere vrouw', vertelt hij. 'Daardoor hadden we ineens niets meer en moest mijn moeder werken als huishoudster. Omdat ze steeds pijn in haar borst kreeg lukte dat niet meer. Ze ging olie verkopen, maar daar verdiende ze heel weinig geld mee. We aten meestal nog maar één keer per dag. Ik had bijna altijd honger. Gelukkig mocht ik samen met mijn broertjes in het opvanghuis komen wonen. Daar is altijd genoeg te eten. En er wordt veel verteld over de Heere Jezus. Ook zitten we nu op school!' •



Fondation Dieu Benit biedt kinderen onderdak en onderwijs



Fondation Dieu Benit



Kinderen in Tsjaad



Gered uit een situatie
van uitbuiting

VEILIGE HAVENS VOOR KINDEREN

In een schemerige kamer zit ze achter een laptop. Naakt. Vreemde ogen bekijken haar vanaf het scherm. Met een knorrende maag doet ze de afwas. Blauwe plekken op haar rug herinneren aan de woede van een volwassene. Aan de rand van de vismarkt hangen ze in groepjes bij elkaar. Samen, maar toch alleen. Verdoofd door drugs. Kinderuitbuiting heeft veel gezichten. Samen met partnerorganisaties pakt Woord en Daad de grondoorzaken van deze uitbuiting aan.

Wereldwijd zitten 50 miljoen mensen gevangen in een vorm van moderne slavernij. Onder deze groep zijn 12 miljoen kinderen. Moderne slaven zijn mensen die gedwongen moeten werken of gedwongen moeten trouwen. Ten opzichte van 2016 is dat cijfer met bijna 10 miljoen mensen gestegen. Dat blijkt uit een onderzoek uit 2022 van International Labour Organisation (ILO). Tegelijk geven de onderzoekers aan dat deze cijfers waarschijnlijk maar het topje van de ijsberg zijn.

NOOD EN LEUGENS

Achter de indrukwekkende cijfers gaan schrijnende verhalen schuil. Over kinderen van wie hun toekomst wordt afgenomen, maar ook over radeloosheid en wanhoop bij ouders. Armoede is één van de belangrijkste grondoorzaken van kinderuitbuiting. Als het ouders niet lukt om in basisbehoefte van hun gezin te voorzien, zien ze vaak geen andere uitweg dan hun kinderen in te zetten om het kleine inkomen aan te vullen. Daarom is het belangrijk dat de gemeenschap kinderuitbuiting herkent en afkeurt. We geven voorlichting aan ouders en gemeenschappen over onder andere kinderrechten en goed ouderschap. Daarmee groeit het bewustzijn over

dit thema en dragen we bij aan weerbare gemeenschappen.

VALSE BELOFTEN

Soms worden kinderen onder valse voorwendselen meegenomen door familieleden. Dat illustreert het verhaal van Demekech uit Ethiopië. Ze groeide op in een plattelandsdorp. Op een dag nam een familielid haar mee naar een grote stad. Aan Demekech werd

‘Als ouders een waardig inkomen verdienen, daalt de kans op kinderuitbuiting aanzienlijk’

een goede opleiding beloofd, maar de werkelijkheid was verschrikkelijk. Ze mocht niet naar school. Ze moest zwaar huishoudelijk werk doen. Ze sliep op de grond.

Als op een dag de deur niet op slot zit, weet Demekech te ontsnappen. De politie vindt het meisje op straat en brengt haar naar een Lighthouse, een opvanghuis van Hope for Justice,

Kinderen die werken als huishoudelijke hulp is een vorm van kinderuitbuiting

in Addis Abeba. Hier krijgt ze de zorg die ze nodig heeft. Ze krijgt te eten en kan naar school. Na een jaar wordt Demeketch met haar familie herenigd. Wereldwijd zijn opvanghuizen zoals het Lighthouse een veilige haven voor kinderen die uit misbruiksituaties komen.

VERSLAAFDEN OP DE VISMARKT

In Tsjaad sturen arme gezinnen op het platteland hun kinderen naar de hoofdstad N'djamena in de hoop dat daar een goede toekomst wacht. In de grote stad belanden kinderen veelal op straat. De vismarkt is één van de plekken waar de straatkinderen zich verzamelen. Veel straatkinderen zijn verslaafd. Soms verdienen ze wat geld met klusjes voor de visverkopers. Het opvanghuis van Fondation Dieu Bénit (God zegent) biedt straatkinderen onderdak, onderwijs en verzorging.

Op de Filipijnen biedt Bahay Silungan een veilige haven voor kinderen die online seksueel misbruikt zijn. Het Aziatische land heeft doorgaans een goede internetverbinding en veel mensen en kinderen spreken Engels. Dat maakt Filipijnse kinderen die opgroeien in extreme armoede extra kwetsbaar voor deze vorm van uitbuiting.

VEILIGHEID & TOEKOMSPERSPECTIEF

In de opvanghuizen verwerken de kinderen hun trauma's, worden ze verzorgd en krijgen ze onderwijs. Ook komen ze in aanraking met het Evangelie. In sommige landen wordt de Bijbel gelezen in het opvanghuis. In andere landen staat de overheid niet toe dat het Evangelie gedeeld



Bahay Silungan op de Filipijnen biedt slachtoffers van (online) seksueel misbruik een veilige haven.

wordt, maar zijn de medewerkers van de opvanghuizen wel christelijk. Daarmee bieden we deze kinderen hoop voor de toekomst. Maar dat is niet genoeg. Het is ook belangrijk om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van uitbuiting. Daarom zetten we in op een systemische verandering. Ondanks de verschillen tussen landen en culturen is armoede een terugkerende grondoorzaak van uitbuiting.

Als ouders een waardig inkomen verdienen, daalt de kans op kind-uitbuiting aanzienlijk. Een eerste stap om kind-uitbuiting te voorkomen, ligt daarom in ondersteuning van de ouders. Met training en begeleiding ondersteunen we ouders om hun inkomen te vergroten.

OPSPORING

Waar kinderen het slachtoffer zijn, zijn er ook daders. Volwassenen die profiteren van de uitbuiting van deze kwetsbare kinderen. Een stevige juridische basis, en handhaving daarvan, is nodig om deze daders op te sporen en te veroordelen. We voeren gesprekken met overheden in de landen waar we werken om goede wetgeving in te voeren en politie en justitie toe te rusten daders op te sporen.

Zo dragen we bij aan sociale gerechtigheid en een veilige omgeving voor kinderen. Samen met onze partnerorganisatie konden we vorig jaar 2.666 kinderen een uitweg uit kindslavernij bieden. Meer dan 100.000 kinderen kregen voorlichting om uitbuiting te voorkomen. •

WEER VRIJ OM KIND TE ZIJN!

Doorbreek met ons de keten van
uitbuiting, misbruik en kinderarbeid



Johan Donkersteeg:

‘DOEL BIJSTELLEN IS NIET ERG, MAAR WE WILLEN WETEN WAT ER GEBEURT’



Johan Donkersteeg is mede-eigenaar van en projectleider bij Casalt Bouwmanagement in Barneveld. Daarnaast is hij bestuurder van RegioOndernemers Barneveld.

‘Woord en Daad is al jaren goed vertegenwoordigd bij ons thuis, want mijn vrouw is al vijftien jaar comitélid. Vorig jaar werd ik door een vriend gevraagd voor het RO-bestuur. Dat doe ik sindsdien met veel plezier.’

Wat doet u in het dagelijks leven?

Samen met mijn compagnon Hans van der Velden ben ik eigenaar van Casalt Bouwmanagement. We organiseren bouwprojecten voor particulieren en MKB op het gebied van verduurzaming, nieuwbouw en renovatie. Veel ondernemers hebben gouden handen, maar ze zijn te druk voor al het regelwerk dat erbij komt kijken. De regelgeving in de bouw wordt steeds complexer en de administratieve druk is groot. Dat nemen wij hen uit handen.

Heeft u zelf een achtergrond in de bouw?

Ik heb vijftien jaar ‘buiten gelopen’. Eerst werkte ik bij een aannemer, daarna had ik tien jaar mijn eigen bedrijf. Na een burn-out moest ik mijzelf omscholen, het zware fysieke werk lukte niet meer.

Door heel het land zijn groepen ondernemers als RegioOndernemers betrokken bij het werk van Woord en Daad. Wie zijn die ondernemers? Elke editie gaan we in gesprek met één van de RO-leden.

Als werkvoorbereider en projectleider sta ik dichterbij klanten, dat vind ik mooi. Hans heeft een achtergrond in de wegenbouw en is sterk in organiseren, die expertise komt ook goed van pas.

Kunt u iets vertellen over de RO Barneveld en uw rol in het bestuur?

Twee keer per jaar doen we een bedrijfsbezoek en we organiseren in september één grote actie. De laatste jaren was dat een rally, vorig jaar met een veiling. We hebben vijf bestuursleden. Eric Jansen en Henri van Ommeren zijn goed in het werven van nieuwe leden en sponsors, Teus van de Bospoort is onze voorzitter en nestor, Peter Kooistra is penningmeester. Zelf neem ik organisatorische zaken op me en ik verzorg de communicatie.



‘Ook onze naaste in nood wil hard werken voor zijn of haar familie’

We hebben 82 leden en ‘vrienden’. We bedachten het vriendenlidmaatschap voor ondernemers voor wie een lager lidmaatschapsbedrag passender is, bijvoorbeeld zzp'ers. We kennen onze leden goed, waardoor we sprekers kunnen uitnodigen die passen bij de interesses. Dat helpt om er mooie avonden van te maken. Afgelopen jaren mochten we na iedere avond zo'n zes nieuwe leden of vrienden verwelkomen.

Jullie RO steunt het project Vezels voor de toekomst. Hoe krijgt dit een plek binnen de RO? Ieder voorjaar presenteert de projectleider van Woord en Daad de voortgang. Ondernemers zijn bereid veel



Johan Donkersteeg met zijn vrouw en 3 kinderen

geld in het project te investeren – ter illustratie: vorig jaar konden we 76.000 euro overmaken. Maar ze vinden het wél belangrijk om op de hoogte te blijven. Als een doel bijgesteld moet worden is dat niet erg, maar we willen weten wat er gebeurt.

Wie of wat inspireert u?

Een eigen bedrijf hebben is niet altijd makkelijk, het is hard werken. Ondernemers die verder kijken dan alleen de financiële opbrengst, vind ik inspirerend. ‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ is een motto dat me aanspreekt. En, heel belangrijk: mijn gezin inspireert me. Ook onze naaste in nood wil hard werken voor zijn of haar familie. Dat hebben we gemeen. We werken om te leven, niet andersom. Zet daarom maar een foto van ons mooie gezin bij dit interview, dat vind ik passend. •

Lennart Janse van PeoplePower:

‘OMKIJKEN NAAR ELKAAR ZIT IN ONZE AARD’

Voor Lennart Janse, algemeen directeur bij PeoplePower, is het belangrijk om de mens echt te zien. Dat dringt door in alles wat hij doet - hoe hij zijn naasten benadert, ver weg en dichtbij. PeoplePower steunt als bedrijf CompanyKids van Woord en Daad en draagt bij aan Busy Bees Oeganda.

Het bedrijf PeoplePower, met vestigingen in Bodegraven, Veenendaal en in Roemenië, is toonaangevend in het maken en beheren van technische tekeningen van gebouwen. Daarnaast ontwerpt PeoplePower ook gebouwinstallaties. Voor veel grote ondernemingen is PeoplePower de vaste partner voor grafische (ontwerp)informatie die nodig is voor het bouwen, onderhouden en gebruiken van vastgoed.

MENSGERICHT

Lennart: 'Ik ben een mensenmens. De techniek boeit mij ook, maar het samenwerken met mensen heeft mijn hart. We hebben inmiddels heel wat mensen in dienst. Zo'n honderd in Nederland en een kleine zeventig man in Roemenië. Ik vind het belangrijk dat we op zo'n manier samenwerken dat we persoonlijk, maar ook als team groeien. Dat is binnen ons bedrijf een belangrijk thema.

We leiden veel mensen intern op, zowel in Nederland als in Roemenië.'

Lennart vertelt dat door klanten ook steeds meer wordt verwacht dat er oog is voor de impact die we als bedrijf hebben op onze omgeving. 'Aan de hand van een praktisch social return-programma kun je als bedrijf ook handen en voeten geven aan je kernwaarden, waar je voor staat. Dat is nogal eens een aanleiding voor mooie gesprekken met collega's en opdrachtgevers. Het moet onze intrinsieke motivatie zijn om door te geven van wat we ontvangen hebben. In geld, maar ook in kennis en tijd.' Lennart vertelt dat dat hem en zijn collega's ook onderling verbindt: 'We delen de gedachte om om te zien naar elkaar, of we nu christen zijn of niet. Het geeft iets van onderlinge verbondenheid. Alsof we allemaal beamen: zo willen wij het doen, hier en ook ver weg.'

PeoplePower steunt vanuit die visie het werk van Woord en Daad op structurele wijze. Lennart gaat voor langetermijnrelaties, in zijn werk, maar ook in het steunen van goede doelen. 'We willen daar solide en betrouwbaar in zijn, zodat de goede doelen die wij steunen zich kunnen richten op langetermijndoelen.'

PeoplePower steunt daarom niet alleen het CompanyKids-programma, maar draagt ook langdurig bij aan BusyBees in Oeganda, waarin wordt gestreden tegen uitbuiting van mens en schieping. Samen met lokale partners wordt gebouwd aan een eerlijke en duurzame waardeketen in de honingsector. Vóór een duurzame en menswaardige toekomst en tégen uitbuiting.

SOMS ZIT HET TEGEN

Uit de woorden van Lennart klinkt bewogenheid met zijn medemens.



Het kantoor van People Power

Hij wil niet alleen oog hebben voor de mensen die hun successen vieren, maar juist ook voor hen die het moeilijker hebben. 'Het is belangrijk dat we ons realiseren dat ook hier in Nederland veel jongeren een moeilijke start maken. Meer dan eens leidt dat tot het niet succesvol afronden van studies. Des te belangrijker dat je daarna een kans krijgt om je vanuit een werkomgeving te ontwikkelen. Daar gaan wij voor. Als je laat zien dat je er echt voor wilt gaan, dan bieden wij een intern opleidingstraject aan.'

KANSEN BIEDEN

Lennart is gepassioneerd over de cultuur binnen PeoplePower. 'Kansen geven, ruimte bieden om je te ontplooiën, is écht heel wezenlijk. Daarvan komen mensen tot hun recht. Investeren in mensen is voor ons meer dan vaardigheden aanleren die nodig zijn om je functie te kunnen uitvoeren.

We willen mensen de ruimte bieden om hun talenten te ontdekken. Er zijn zoveel talentvolle mensen die geen gelegenheid hebben gehad om te ontdekken waar hun kracht ligt.



'De gedachte dat wij met ons werk een groot verschil kunnen maken voor deze kinderen en hun omgeving verbindt ons'

Op een werkplek, onder de juiste begeleiding, komen mensen soms helemaal tot bloei. Die begeleiding en kansen bieden, is een manier van werken die dicht bij ons hart ligt. Het gaat om het bieden van perspectief. Dat kan niet los van het Woord. Juist als dienstverlener vormen de mensen ons kapitaal. We hebben de ambitie

om meer te zijn dan zomaar een groep mensen die gezamenlijk een taak uitvoert. Daarom willen we investeren in mensen, hier binnen ons bedrijf, maar ook via Woord en Daad door kansarme kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden te steunen.'

Voor PeoplePower geeft het sponsorprogramma voor bedrijven, Company Kids, kansarme kinderen een gezicht binnen het bedrijf. Lennart: 'Letterlijk, de foto's van deze kinderen hangen aan de muur bij ons op kantoor. De gedachte dat wij met ons werken ook voor deze kinderen en hun omgeving een groot verschil kunnen maken verbindt ons ook. Dat geeft aanvullende zingeving aan ons werk. Wanneer naast praktische steun ook het Woord van God wordt doorgegeven bieden we pas echt perspectief. Een eeuwige toekomst waarin geen ongelijkheid meer zal zijn.'

IN HET KORT

Hoe doet u mee?

SPORTIEF, BEZINNEND OF NETWERKEND

Regio Ondernemers in heel Nederland organiseren allerlei activiteiten voor leden en niet-leden. Opperrabijn Jacobs spreekt op een bijeenkomst van RO Rotterdam. Dat belooft een interessante avond te worden. Op de Veluwe organiseert RO Barneveld de, inmiddels traditionele, rally met aansluitend een veiling. Oldtimers, youngtimers, en luxe wagens: alles wat een beetje speciaal is mag meerijden. In Zeeland bezoekt RO Zeeland de visgroothandel Adri & Zoon in Yerseke. Een mooi kijkje achter de schermen van dit familiebedrijf.



28 september 2024

Doe mee aan hét sportevent van het jaar. Deelnemers kunnen al wandelend, rennend, fietsend of op de mountainbike de Belgische Ardennen doorkruisen.

🌐 Meer informatie en deelnemers steunen?
sportforothers.com



Uitgelicht

21
SEPT

RO Barneveld

Rally door Gelderland + Veiling

🌐 Kijk voor meer informatie op

www.regioondernemersbarneveld.nl/rally

NAJAAR 2024

17 september 2024

RO Ede-Veenendaal

Bedrijfsbezoek W&W Vastgoed,
Veenendaal

26 september 2024

RO Zeeland

Bedrijfsbezoek bij Adri & Zoon,
Yerseke

22 september 2024

RO Noord-Veluwe

Ledenbijeenkomst

07 november 2024

RO Barneveld

Najaarsbijeenkomst met spreker

12 november 2024

RO Groot-Rotterdam

Ledenbijeenkomst met
opperrabijn Jacobs

🌐 Kijk voor alle activiteiten
bij u in de buurt op

woordendaad.nl/ondernemers

AGENDA



‘RUST VINDEN IN EEN RUSTELOZE WERELD’

Maria Victoria Gabo
Hoofd administratie
en financiën
Bahay Silungan

‘Alleen Jezus kan de ultieme hulp bieden die deze kinderen nodig hebben,’ vertelt Maria Victoria Gabo. Ze werkt als hoofd administratie en financiën bij Bahay Silungan. Dit opvanghuis op de Filipijnen biedt een veilige haven voor kinderen die seksueel zijn misbruikt. ‘Ik grijp elke kans om hen advies en richting te geven en hen tot Christus te leiden.’

‘Christus is de redder van de wereld. Een sterke en betrouwbare rots.’ Vanuit die overtuiging leeft Maria en deelt ze het Goede Nieuws met mensen in haar omgeving. ‘Er zijn talloze wonderen en bijzondere dingen die God in mijn leven gedaan heeft om zijn genoegzaamheid te onderstrepen. Als zondig mens is het niet eenvoudig om heilig te leven. Toch verlangt God van ons dat we een goed voorbeeld geven.’

OUDERS

De bekering van haar ouders maakte diepe indruk op Maria. Ze werd 51 jaar geleden geboren in een gezin in Cavite City, nabij Manilla. ‘De bekering van mijn ouders heeft me sterk beïnvloed. Het versterkte mijn verlangen om de Heere te dienen en mijn leven aan Hem toe te wijden.’ Als kind voelde ze de drang om het evangelie te delen, maar angst hield haar vaak tegen. Ze koos andere wegen en bezigheden, maar ze bleef een ongemakkelijk gevoel houden. Tegenwoordig

deelt ze het evangelie zoveel ze kan met de kinderen in Bahay Silungan.

LIEFDE

Bahay Silungan vangt kinderen op die slachtoffer zijn van (online) seksueel misbruik. Partnerorganisatie AMG Filipijnen biedt de kinderen traumaverwerking en onderwijs. Daarnaast komen de kinderen in aanraking met het evangelie. In de samenleving merkt Maria dat het steeds lastiger wordt om het evangelie te delen. ‘Velen zijn bezig met zaken die afleiden van de Heere. Toch is er geen reden om te stoppen.’

Ook het voorleven in daden is belangrijk. ‘In het bijzonder door anderen lief te hebben, zoals Christus ons heeft liefgehad. Liefde is een krachtig middel om een verhard hart te verzachten, zodat iemand de diepte van het offer van Christus aan het kruis kan zien.’

GIDS EN SCHILD

‘Zijn wil is stevig verankert in Zijn Woord. De woorden, het onderwijs en de beloften van God veranderen niet: het zijn wapens tegen het kwaad.’ Maria roept christenen in Nederland op om het Woord te koesteren. ‘Het is een standvastige gids en een schild tegen de listen van de vijand. Door ons te bejiveren in Gods Woord, door te lezen, mediteren en het toe te passen, kunnen we rust vinden in een rusteloze wereld.’



'Wanneer naast praktische steun ook het Woord van God wordt doorgegeven bieden we pas echt perspectief. Een eeuwige toekomst waarin geen ongelijkheid meer zal zijn.'

Lennart Janse
PeoplePower

Lees het interview op pagina 12.

Retouradres: Postbus 560 • 4200 AN Gorinchem



COLOFON

Daadkracht is een uitgave van Stichting Woord en Daad voor betrokken ondernemers. Het magazine verschijnt in april, september en december. Daadkracht wordt verspreid onder betrokken ondernemers en belangstellenden. Overname van artikelen is prima, graag met bronvermelding.

Redactie Marlies Moret (hoofdredacteur), Rudolf Mulderij (eindredactie) Arnold Gorter en Jo-Anne Krijgsman.

Ontwerp en realisatie

BladenMakers, bladenmakers.nl

Uitgave Stichting Woord en Daad, Postbus 560, 4200 AN Gorinchem, 0183-611800, IBAN: NL64RABO0385487088

Online [www.woordendaad.nl/ondernemers](http://woordendaad.nl/ondernemers)

Email bedrijven@woordendaad.nl

